

Mín bíld

Av Saga Espebo

Första idén

- ◆ Först tänka jag rita av en dröm, i den drömmen så var det massa gröna får som blockerade dörren till "frihet". Jag skulle måla känslan rädsla.



Jag testade olika idéer



Mín andra idé

- ♦ Min andra idé var att jag skulle måla en gråtande kvinna/tjej. Varför vet jag inte men tyckte fåren var för barnsliga och jag hade sett en jätte häftig liknade bild på google. Då skulle jag alltså måla känslan sorg.



Jag testade

- ♦ Jag testade och insåg att jag ville inte måla en ledsen kvinna utan en arg man. Ja jag vet att det ser ut som en åtta åring har gjort den. Men som sagt, man lär sig av sina misstag.



Min tredje idé

- ◆ Sedan så skulle jag måla en arg man. Men Therese trodde att jag målade en katt. Så då skulle jag måla något slags kattdjur. Men det ville jag inte men Therese fortsatte tjata så då ville jag måla något med ilska, för jag tyckte det passade in. Då slutade det med att jag skulle måla en arg bakgrund och ett par gröna ögon som skulle bita blicken i en.

Slutresultatet



Varför

- ◆ Det blev verkligen inte som jag hade tänkt från början. Jag skulle måla gröna får så slutade det med ett par ögon och en ilsken bakgrund. Men jag är verkligen nöjd med min bild. Visst man mötte på problem tex som när jag skulle måla ögonen så vart dom alldeles för små och för "overkliga" men då var det bara att göra om. Eller inte göra om utan att göra sitt misstag till något positivt istället för att slänga hela bilden.

Betyg

- ◆ Jag tycker jag ska få ett B. Eftersom den är väldigt uttrycksfull, jag har använt olika tekniker som tex skuggning och det ser ni i ögonen. Motivet är dock inte det svåraste, Men det är ändå helt okej.